



Prentenboek van het Jaar



'Maar eerst ving ik een monster' van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer

Dit is een kort verhaal. Waarom is het kort? Omdat het bedtijd is. Het verhaal gaat over jou. Jij ging slapen. En toen was het verhaaltje alweer uit. Ja... maar eerst ving ik een monster.

Meer voorlezen?



Bettina Bus, leesmediacoach

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen 2022 zijn van 26 januari tot en met 5 februari. Deze dagen zijn een groot feest voor alle kinderen die zelf nog niet lezen! We inspireren je graag met [tips om het voorlezen nog leuker te maken](#). In de Bibliotheek en online organiseren we allerlei activiteiten:

- [Meld je aan](#) en luister mee naar het voorlezen in de bieb, vanuit thuis of school.
- [Bestel tickets](#) voor de voorstelling 'Een monsterlijk pyjama avontuur van Kees en Koos'
- Doe mee aan de peuterquiz in alle locaties van de bibliotheek.

Ook online is allerlei mooi materiaal te vinden om samen te lezen en te zingen. Zo breng je prentenboeken nog meer tot leven!

- 'Maar eerst ving ik een monster' in 26 talen:



- Zing een monsterlijk leuk liedje:

Meer informatie vind je [op onze website](#). Heb je nog geen bibliotheekpas? Vraag dan via deze [link](#) een pas aan. De bibliotheek is gratis voor alle kinderen tot 18 jaar.